

**ΗΜΕΡΙΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ**  
**25/1/2016**

**14° Περιφερειακό Τμήμα Ανατολικής Κρήτης**

**ΟΜΙΛΙΑ : Τάσου Παπαδόπουλου, Δημοσιογράφου, Αρθρογράφου-Σχολιαστή**

Πριν απαντήσει κανείς στο ερώτημα ποιες μεταρρυθμίσεις καλό είναι να προσεγγίσει το θέμα από την πλευρά των πολιτών...

Θέλουν και ποιες μεταρρυθμίσεις οι πολίτες σήμερα...

Πόσο ώριμη είναι η κοινωνία μας στις μέρες μας να δεχθεί μεταρρυθμίσεις...

Βεβαίως δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι αυτές έχουν φορτισθεί αρνητικά και έχουν ταυτισθεί με μειώσεις μισθών, συντάξεων και με νέες φορολογικές επιβαρύνσεις...

Και σε ποια κατεύθυνση μπορούν κι πρέπει να γίνουν αυτές οι μεταρρυθμίσεις...

Όλοι γνωρίζουμε ότι όταν μιλάμε για μεταρρυθμίσεις συνήθως αναφερόμαστε σε αυτές που αφορούν τους άλλους και όχι εμάς...

Να πληρώσουν οι πλούσιοι λέμε γενικώς και αορίστως...

Ή να παταχθεί η φοροδιαφυγή την ώρα που εμείς οι ίδιοι με τον τρόπο μας φοροδιαφεύγουμε...

Από την άλλη πλευρά από τη μια η υψηλή φορολογία άμεση και έμμεση χωρίς ανάλογη ανταποδοτικότητα από πλευράς παροχών του κράτους στον πολίτη και το υπέρβαρο από πλευράς κόστους κράτος και εν πολλοίς αποτελούν ένα εύλογο επιχείρημα που χρησιμοποιούν πολλοί όταν αρνούνται να αποκαλύψουν το σύνολο των εσόδων τους...

Κι αυτά δεν συμβαίνουν μόνο στη χώρα μας όπως αρέσκονται κάποιοι να υποστηρίζουν, αλλά και εις Παρισίους που λέγαμε κάποτε...

Πριν λίγο καιρό βρέθηκα στη Γαλλία και σε ένα μικρό κατάστημα που πήγα να ψωνίσω πράγματα αξίας 150 ευρώ με ρώτησαν αν μπορώ να τα πληρώσω μετρητά για να μου κάνουν έκπτωση και φυσικά χωρίς να κόψουν απόδειξη...

Για να πάμε στις ηγεσίες... Πολλοί από εμάς λέμε συχνά ότι οι ηγεσίες είναι κατώτερες των περιστάσεων ...

Ποιος όμως εκλέγει τις ηγεσίες σε μια δημοκρατικοί κοινωνία... Φυσικά οι πολίτες ... Άρα καλό είναι να κάνουμε την αυτοκριτική μας για τις επιλογές μας...

Συμβαίνει πάντα στην πολιτική ζωή όποιος πλειοδοτεί σε υποσχέσεις να κερδίζει τις εκλογές ενώ όποιος επιχειρεί να πει μερικές αλήθειες να ρίχνεται στα Τάρταρα...

Όταν οι υποσχέσεις αποδεικνύονται φρούδες ελπίδες έρχεται η αρνητική ψήφος που ευνοεί τον αντίπαλο αυτού που βρίσκεται στην εξουσία. Είναι προφανές ότι στην χώρα μας δεν ψηφίζουμε θετικά αλλά αρνητικά...

Ρίχνουμε δηλαδή αρνητική ψήφο για την οποία την επομένη των εκλογών μετανιώνουμε...

Μετά από αυτήν την προσέγγιση που αφορά και τις πολίτες ας έρθουμε στις ηγεσίες και στις μεταρρυθμίσεις που μπορούν να βοηθήσουν την χώρα να ανασάνει προκειμένου να υπάρξει αναθέρμανση της οικονομίας...

Η χώρα χρειάζεται ένα γερό ταρακούνημα προκειμένου να πάρει μπρος η μηχανή που εδώ και αρκετά χρόνια έχει σβήσει...

Χρειάζεται μια ριζική αναδιάρθρωση του δημόσιου τομέα... Για να υπηρετήσει επιτέλους τον πολίτη...

Χωρίς το γνωστό λάδωμα της μηχανής, χωρίς τις παρεμβάσεις του τοπικού βουλευτή του υπουργού, χωρίς την σημερινή γραφειοκρατία που στραγγίζει κάθε πολίτη και επιχειρηματία...

Για να γίνει αυτό είναι ανάγκη να οργανωθούν από την αρχή με βάση διεθνή πρότυπα, τόσο η Τοπική Αυτοδιοίκηση όσο και η Κεντρική Διοίκηση...

Χρειάζεται αξιοποίηση της σύγχρονης τεχνολογίας οργανογράμματα και προσδιορισμός καθηκόντων και ένταξη σε αυτές των ικανότερων από

αυτούς που υπηρετούν και συμπλήρωση με αδιάβλητες διαδικασίες των κενών θέσεων...

Στόχος ένα δημόσιο με πολύ λιγότερους, ικανότερους και αξιοπρεπώς αμειβόμενους δημοσίους λειτουργούς στην υπηρεσία του πολίτη...

Στο ερώτημα τι θα γίνει με όσους περισσέψουν, η απάντηση είναι απλή... Από εργασία σε βοηθητικές υπηρεσίες ή και με όρους εθελουσία έξοδος από το δημόσιο όπως έχουν κάνει ήδη πολλές τράπεζες...

Σε ότι αφορά την κορυφή της πυραμίδας ... Αρχίζουμε από το Υπουργικό Συμβούλιο που δεν πρέπει να έχει πάνω από 20 συνολικά πρόσωπα. Το πολύ 16 υπουργούς και 4 αναπληρωτές ή υφυπουργούς που έχει ανάγκη το Οικονομικών ή το Εξωτερικών.

Κατάργηση των πάσης φύσεως Ειδικών Γραμματέων και σταδιακά και των Γενικών Γραμματέων με αντίστοιχη αναβάθμιση των Γενικών Διευθυντών των Υπουργείων...

Κι επειδή κάποιιοι θα αντιδράσουν θα σας πω ότι στην Κύπρο ένας Γενικός διευθυντής του υπουργείου Βιομηχανίας και Ενέργειας με τον αρμόδιο υπουργό με πολλούς υπουργούς Εξωτερικών που πέρασαν έκλεισε τρεις σημαντικές συμφωνίες με Αίγυπτο, Ισραήλ και Λίβανο για την ΑΟΖ.

Στη χώρα μας ενεπλάκησαν στο παρελθόν υπουργοί, γραμματείς και φαρισαίοι πολλών υπουργείων και το αποτέλεσμα ήταν μηδενικό. Καμία συμφωνία για την χάραξη της ΑΟΖ δεν επετεύχθη μέχρι σήμερα...

Όπου λαλούν πολλοί κοκόροι λέει ο λαός αργεί να ξημερώσει...

Παράλληλα προκειμένου να κοπεί ο ομφάλιος λώρος εκτελεστικής και νομοθετικής εξουσίας, αλλά και να περιοριστούν δραστικά οι πελατειακές σχέσεις, καθώς και κάθε λογής ρουσφέτια, χρειάζεται ο υπουργός να μην είναι βουλευτής και να μην έχει δικαίωμα να θέσει υποψηφιότητα στις αμέσως προσεχείς εκλογές, ούτε κι αν παραιτηθεί νωρίτερα όπως κάνουν σήμερα οι γ. γραμματείς...

Να καθιερωθούν δύο πλήρεις θητείες για όλα τα αιρετά αξιώματα...

Να καταργηθούν οι νόμοι και οι συνταγματικές διατάξεις, που δίνουν αφειδώς άφεση αμαρτιών σε κάθε επίορκο υπουργό ή βουλευτή...

Να συμφωνηθεί ένας τίμιος εκλογικός νόμος που με αναλογικότητα που όμως δεν θα κατακερματίζει τις πολιτικές δυνάμεις και θα φτιάχνει κόμματα αρχηγών όπως συμβαίνει σήμερα μα τα 4 από τα οκτώ και να κατακερματισθούν οι μεγάλες περιφέρειες σε μικρότερες ή και σε μονοεδρικές, που είναι και η άποψη του ομιλούντος.

Τέλος να μειωθεί ο αριθμός των βουλευτών και τα πάσης φύσεως προνόμιά τους. Στο Κοινοβούλιο ή στην Κυβέρνηση δεν πρέπει να πηγαίνει κάποιος για να πλουτίσει, αλλά για να υπηρετήσει τα καλώς νοούμενα συμφέροντα του ελληνικού λαού.

Με αυτά τα δεδομένα πιστεύω απόλυτα ότι θα απελευθερωθούν οι σχολάζουσες δυνάμεις, για να δανειστώ τον όρο του Αλέκου Παπαδόπουλου, τόσο στον πολιτικό στίβο όσο και στον επιχειρηματικό...

Με ένα νέο πολιτικό σύστημα διακυβέρνησης, που θα απλουστεύσει νόμους και διατάξεις, μέσα από μια σύγχρονη κωδικοποίηση, θα δημιουργήσει ένα κλίμα θετικό για επενδύσεις, εκτοξευθούν η άμεσης

εκκίνησης αναπτυξιακές δυνατότητες της χώρας που είναι ο τουρισμός, τα υψηλής ποιότητας ελληνικά προϊόντα και στη συνέχεια η εκμετάλλευση των πάσης φύσεως πηγών ενέργειας, αλλά και οι δραστηριότητες γύρω από τις νέες τεχνολογίες...

Διαφορετικά θα βολοδέρνουμε ως παρίες της Ευρώπης την ώρα που χώρες που ήταν πολύ πίσω από εμάς στο πρόσφατο παρελθόν βρέθηκαν τώρα μπροστά μας...